

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v nội dung khắc ghi
vào bia tại Đền thờ anh
hùng dân tộc Nguyễn
Trung Trực

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1816-TB/TU ngày 07/9/2020 và xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 1145/TTr-SVHTT ngày 31/8/2020 về việc nội dung khắc ghi vào bia tại Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung khắc ghi vào bia tại Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (*có nội dung gửi kèm theo*).
2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

Nội dung khắc ghi vào bia tại Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
(Kèm theo Công văn số: /UBND-VX ngày /9/2020 của UBND tỉnh)

ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN TRUNG TRỰC
(1838 - 1868)

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, khi tham gia nghĩa quân thường được gọi là Quản Chơn, Quản Lịch. Ông sinh năm Mậu Tuất (1838), tại làng Bình Nhựt, huyện Cửu An, phủ Tân An (nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); nguyên quán ở xóm Lưới, làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định (nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Nguyễn Trung Trực nổi tiếng giỏi võ từ nhỏ, cương trực, nghĩa hiệp, giàu lòng yêu nước, thương dân. Ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp ở Nam bộ, đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh oanh liệt, trong đó có hai chiến công vang dội: Đốt cháy và làm chìm tàu L'Espérance (tàu “Hy vọng”) trên vàm Nhật Tảo năm 1861 và tiêu diệt đồn lũy đầu não của giặc Pháp ngay tại tỉnh lỵ Rạch Giá năm 1868. Ông bị giặc Pháp bắt; không thuyết phục, dụ dỗ được ông, chúng tra tấn dã man và xử chém vào ngày 27 tháng 10 năm 1868 (nhằm ngày 12 tháng 9 năm Mậu Thìn).

Ý chí đấu tranh anh dũng và sự hy sinh bất khuất của ông là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc với câu nói bất hủ: “BAO GIỜ TÂY NHỜ HẾT CỎ NƯỚC NAM THÌ MỚI HẾT NGƯỜI NAM ĐÁNH TÂY”.

Ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định xây dựng Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực để giáo dục lòng tự hào, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.